

TILL MINNE AV

de människor, som började bygga och bosätta sig här utefter Fuluälven, från Fulunäs till Husvallgölen med byn Dalen som centralort.

Bofast folk fanns även vid Råbäcken och Älgforsen. Alla dessa gårdar lågo i helt väglöst land. Gårdarna blev av naturliga skäl byggda vid älven, då alla transporter måste ske med båt eller med häst och klövj sommartid. Även de döda fick göra sista resan till i Transtrands Kyrka för att begravas, antingen skedde detta med båt eller med häst och släde.

Först år 1867 fick byn Dalen egen kyrkogård och ett skolhus byggdes. Men människor har funnits här långt tidigare. De var jägare av vildren och älg, därom vittnar gamla fångstgröpper. Gamla blästerugnar och överväxta slaggvarpar från 1600 och 1700 talen är minnen från tiden före de första vinterboende, som de gamla kallade dem.

Många år och även människor har kommit och gått sedan Garp Jannis Ersson och hans hustru Maria Ersdotter år 1796 kom vandrande från gården Fallet väst i Brändan och började bygga Sörsjögården och odla mark. Sedan följde nya modiga, sega nybyggare i rask takt.

De kommo alla från södra Transtrand, från Brändan, Höknäs, Fiskarheden, Ärkors och Snellergården i Källan.

De hade namn som Ärkors, Garp, Flank, Millerk, Warg, Sneller och Mångslars. Fram till 1830 hade gårdar byggts, som ännu i dag är de största och mest kända.

Byn Dalen, som år 1891 bytte namn till Sörsjön, hade under 1920 och 1930 talen mellan 500 och 600 invånare.

Nu 1984 finns omkring 180 personer, därav mest pensionärer.

Sörsjön den 4 januari 1984.

John Eriksson.

Betr. MILLERKGÅRDEN/Sörsjön och HIERKSTRAND/Snellersättern

Den ursprungliga Millerkgården byggdes under år 1820 av till dåvarande Dalen inflyttade

	Mill Erik Olof Olsson från gården Fallet i S.Brändan	f. 9 mars 1791	d. 11 okt.1878
Hustru	Marina Olsdotter från Snellergården i Källan	f. 27 jan. 1791	d. 4 jan. 1878
Dotter	Marina, kallad "Lell-Marina"	f. 15 okt.1814	d. 24 juli 1893
Gift sig år 1845 med	Anders Ersson från Berseligården i Transtrand	f. 5 sept.1819	d. 12 okt.1880
Anders och "Lell-Marina" fick en son, Olof	f.27 april 1856 (i "lungsot")		d. 1 jan.1876

I och med sonen Olofs död dog även Millerks släktgren ut!

Kommande generationer på Millerkgården kom ur Snellersläkten!

Troligen övertogs Millerkgården under åren 1877-1880 av Per Olsson Qwicker

	Född vid Snellersättern (Hierkstrand)	
	14 dec. 1845	d. 26 feb.1911
Hustru	Marit Eliasdotter	f. 27 april 1841 i N.Finnskoga/Aspberget i Värmland
		d.5 juni 1920

SNELLERSÄTERN / HIERKSTRAND Snellersläkten

Snellergården i Källan, Transtrand (senare "Staffansgården"), hade en säter uppe i Dalen, ca en halv mil norr om Sörsjön, då kallad Snellersäter. Hit flyttade, troligen kring 1840-41, en son från Snellergården (Olof), hans syster Katarina (Katrina?) samt deras gamla föräldrar. Deras syster Marina var den första "Millerk-Marinan", redan installerad på Millerkgården!

De gamla föräldrarna var:

Sneller Olof Larsson f.29 mars 1757 d. ??
(från Källan, Transtrand)

hustru Carin Pålsdotter f.28 sept.1764 d. ??
(från V.Långsjö? Långstrand)

Barn: Olof (Olte), Katarina (Katrina?) och Marina nr 1 på Millerkgården.

Sneller Olof Olsson (Olte) f. 8 feb. 1800 d. 20 jan.1856 (DRÄPT!)

hustru Ingeborg Persdotter Hurtig från Hurtiggården i Sörsjön f. 2 maj 1803 d. 3 jan.1888

Barn: Olof Olsson/Stadig f. 8 okt.1843 d.29 maj 1923

Soldat och furir Nr 150/Dalen, blev landsfiskal/kronolänsman för Äppelbo och Sollerön. Tjänstebostaden på Sollerön finns kvar och kallas idag Hagmansgården. Familjen Stadig bodde även lång tid i Bäckvillan i Sörsjön.

Per Olsson/Qwicker f.14 dec. 1845 d.26 feb 1911

Soldat Nr 139 i Källan och Dalen, ansågs vara den starkaste karlen på regementet!

Lars Olsson f. 10 feb.1849 d. ?? (Utvandrade till N-Amerika 1868!

(Se ytterligare uppgifter om detta!)

Sneller Olof /Olte) hamnade i ett handgemäng i jan. 1856 med Sten Anders Andersson från Stennäset i Horrmund, varvid det gick så illa att Sneller-Olte dog.

Slagsmålet ägde rum vid Mångs Lars-gården i Östra Storagen den 20 januari 1856. Denna gård låg nere vid Fuluälven ungefär mitt emot "Holn" på västsidan, (den brann ner 1913!) Sten Anders blev dömd till halshuggning men blev benådad av någon i kungahuset och fick avtjäna "straffarbete" istället, då han hade "socker" – och en hop "ungar att försörja".

Här kan nämnas att det blev den då drygt 10-årige sonen Per Olsson(Qwicker) som fick hämta hem faderns döda kropp med häst och släde!

Den yngste brodern Lars Olsson for den 5 april 1868 –tillsammans med modern Ingeborg Persdotter Hurtig – till Nord-Amerika. Ingeborg återvände till hembygden den 2 april 1885, då ca 82 år gammal! Det finns inga uppgifter om hur det gick för Lars i Amerika! ?

PER OLSSON QWICKER f. 14 dec.1845 d.26 feb.1911

Gift sig med Marit Eliasdotter från N.Finnskoga,
(Aspberget) i Värmland f.27 april 1841 d. 5 juni 1920

Efter att ha bott vid Hierkstrand flyttade Per Qwicker med hustru och de vid Hierkstrand födda barnen in på Millerkgården ca 1877-1880 (Det råder olika uppgifter om detta) Här togs de gamla på gården omhand, liksom Eastern Katarina, och när modern Ingeborg återvände från Amerika 1885 bodde även hon hos sonen Per till sin död år 1888.

Sätervallen vid Hierkstrand återgick till att vara just fäbod från ca 1877, ev. 1880 (se ovan)fram till cirka 30-40-talet.

Millerkgården verkar ha byggts om/byggs till av Per Qwicker kring 1900-1902, vilket kan förklara den målade tavlan hos Kerstin/Ulla, utförd 1908 och visande Millerkgården i ny-målat skick!
1903

Barn till Per Qwicker och Marit Eliasdotter, se nästa blad.

BARN TILL PER OCH MARIT QWICKER

IDA	f. 24 dec. 1870	d.. 1 dec.1953
ERIKA	f. 20 sept 1873	d. 31 mars 1957
OTTO	f. 21 juli 1875	d. 26 nov. 1957
ANDERS JOSEF	f. 22 dec. 1877	d. 23 juli 1880
MARTINA	f. 29 maj 1880	d. 5 juni 1880
JOHANNA ULRIKA	f. 4 juli 1881	d. 18 maj 1967
AUGUST REINHOLD	f. 16 juli 1883	d. 24 feb 1910

Ida, Erika och Otto föddes helt säkert vid Hierkstrand, och Johanna och August på Millerkgården.

Vad gäller Anders Josef och Martina är det litet osäkert var de blev födda.

En del uppgifter säger att familjen Qwicker flyttade ifrån Hierkstrand år 1877, en del uppgifter säger år 1880!

Efter Per Qwickers bortgång den 26 feb. 1911 övertogs Millerkgården av sonen Otto och dottern Johanna, gift Eriksson De övriga två döttrarna "löstes ut" och fick andra egendomar i arv. Släkten hade vid den här tiden TRE fäbodställen nära Sörsjön = Hierkstrand, Våtkölsätern och Rötmorsätern.

Ida blev gift Skoglund, Erika blev "Bagar-Erika", gift med "Bagar Orsa" (Anders Olsson Från Årsunda i Gästrikland, f. 1 maj 1864, d. 7 maj 1939)
Makarna hade bageri och café i en fastighet, som låg där Nisse Stens hus står idag.
Erika och Anders var morföräldrar till bl.a. Nisse Sten och Margit Björk.

Den "nya" Millerkgården hade två lägenheter i nedervåningen och en "biolokal" samt två mindre "uthyrningsrum" på övervåningen..

I den södra lägenheten bodde Otto Qvicker med familj, i den norra huserade Johanna/Hanna Eriksson med sin familj. Vid denna tid fanns även en läkarmottagning inhytt i gården, och Otto var ju byns "tandutdragare" (och bioföreståndare och klockare!)

Natten mellan den 13 och 14 april 1920 inträffade en omstörtande händelse för Millerkgårdens invånare. En storbrand bröt ut och hela mangårdsbyggnaden brann ner till grunden! Ottos hustru Selma försökte, så länge det gick att vara inomhus, att tillkalla hjälp via den ny-modiga telefonapparaten, men på den manuella telefonväxeln svarade ingen!

De äldre barnen Qvicker och Eriksson kom ihåg denna brand under resten av livet. Hannas son John var 6 år och har sedermera noterat händelsen i sin "släktpärm."

Kerstins storebror Sven, 11 år, bar ut den då inte ens 3-åriga Kerstin, "Titti" kallad, till ladugården, där Kerstin fick sitta i bara nattlinnet mot en varm komage, tills farmor Marit Qvicker kom, tog liten "Titti" i en filt och satte sig med henne på en mjölkpall och sjöng ur sin rika repertoar. Farmor Marit var ju värmländska och mycket förtrogen med allsköns visor, sagor och skrönor, -och mycket vidskeplig!
Kerstin mindes mönstret på denna filt resten av livet!!

Den stora branden kanske chockade farmor så svårt att hon faktiskt avled knappt två månader senare, den 5 juni 1920.^{1 2}

MILLERKGÅRDENS INVÅNARE EFTER PER QWICKERS DÖD (1911)

OTTOs familj:

: (Modern Marit Eliasdatter Qwicker, änka efter Per Q.
f. i Norra Finnskoga(Aspberget) i Värmland 27 april 1841,
d. 5 juni 1920)

OTTO Qwicker (Skrev senare Kvicker)
f. vid Hierkstrand 21 juli 1875, d.(vid „Kvickers“) 26 nov.1957

Gift med Selma, född Steen(Dotter till "Sten-Olle")
den 8 nov. 1885 d. 11 okt. 1937

BARN: Sven f. 24 jan. 1909 d. 3 nov. 1991
Maryth(Mary) f. 7 dec. 1910 d. 9 aug. 2001
Kerstin f. 9 nov. 1917 d. 25 mars 2005
Tord f. 11 jan. 1924 d. 25 juni 2005
(OBS Tord född(efter branden) i nya bostaden)

Mamma Selma drabbades tidigt av stroke(??) och miste talförmågan. Tord har aldrig kunnat konversera med sin mor!

HANNAs familj:

Johanna Ulrika f. på Millerkgården 4 juli 1881 d. 18 maj 1967

Gift med Anders Edvard Eriksson från Nykroppa/Värmland,
f. 24 april 1881 d.28 feb.1951

BARN: Gert Roland f. 14 nov. 1909 d.. 10 jan.1982
Björn Erik f. 14 april 1911 d. 16 maj 2003
Alf Filip f. 3 maj 1912 d. 22 jan.1980
John f. 12 dec 1914 d. 4 april 1989
Nils G.Millerk f. 6 juni 1917 d. 8 maj 1982
Åke f. 8 sept. 1921 d. 20 maj 1987 (i Seattle, USA)
(Obs Åke född(efter branden)i nya bostaden)

Efter branden den 13-14 april 1920 fick Otto med familj först tillfälligt boende hos Selmas mor i Storagen, senare fick de hyra personalbostaden i Templarlokalen.Otto påbörjde en ny grund för ett stort hus bredvid brandstället men fick inga lån utan byggde 1922 det lilla röda hus som blev "Kvickers."

I detta lilla hus föddes Tord år 1924.

Hannas och Edvards nya bostad byggdes redan under 1920 och här föddes sonen Åke år 1921.

✓
"BAGAR-ERIKA"´s familj:

=====

ERIKA Qvicker f.20 sept. 1873 d.31 mars 1957
vid Hierkstrand

gift med:

Anders Olsson från Årsunda
i Gästrikland f. 1 maj 1864 d. 7 maj 1939

BARN:

=====

ARTUR f. 9 dec.1900 d.2 april 1944
(gift med Anna, född Lindström från
Sälen = vår "Post-Anna")

Emilie/Milly f. 12 feb.1903 d.24 juni 1981
(gift med Erik Sten från
"Sten-Per"-gården i Sörsjön)

HILMA f.21 feb. 1905 d.21 nov.1984
(gift med Harald Antonsson)

ELLEN Emigrerade till USA

ERIK Drunknade tragiskt vid ca 5 års
ålder (i en så med tvättlut?)

Som tidigare nämnts i denna "krönika" hade Erika och Anders bageri och café i en stor byggnad, som låg där Nisse Stens hus står idag. Ulla (Töllper-Oscars"doter") minns huset som vitt med gröna knutbräden och fönsterinramningar, ungefär i stil med "Monark-Pers" hus. (vilket tidigare hette "Lindströms-stugan" för resten!)

Inga uppgifter funna angående Ida Skoglund!

8)

MERA "HISTORIK" angående "Millerk-tiden"

=====

Under Millerk-tiden tycktes välstånd råda i släkten.

"Mill-erkarna" ägde helt eller delvis TRE sätervallar:

Våtkölsäteren, där det fanns 5 olika vallar
(varav en var Kvickertäkten)
"KVICKERSTUGAN" byggdes 1892 av
Per Qwicker!

Rötmorsäteren, som delades med Ås Nils Olsson
från Idloken: Ås-Nils hade den
södra delen, Millerks den norra.

Hierkstrand, som måste ha varit den första och
ursprungliga sätern, ägd av
"Sneller-folket" från Källan
i Transtrand, och där fast boende
existerade ca 1840-1880.

Under Ottos tid fanns levande fäbodtjän
åtminstone inpå 1940-talet.

I byn Dalen, sedermera Sörsjön efter att det blivit post-
station här 1891, ägde Millerkgården i stort sett all
mark på östra sidan av Fuluälven och kring tjärnen i byns
centrum. Tjärnen hette från början "Millerk-tjärn" numera
"Kvicker-tjärn". Gammal dokumentation anger t.ex. Oskar
Källströms gård som "Ö. Millerktjärn" och f.d. Sundbergs
ställe nere vid vattnet anges som "sydöstra ändan av Mill-
erktjärn." Så- fastän "Millerkarna" inte blev mer än ett
par, tre släktled präglades hela byn av deras idoga "röd-
jande och odlande"!

Källor till denna släktberättelse har inhämtats från
John Erikssons "släktpärm", i viss mån från Enoch Larssons
(från Djuptjärn) dokumentering av gamla gårdar i och kring
Sörsjön, samt "Töllper"-Ullas eget letande i gamla papper
och foton.

(Tel.070-
605 80 93)

Nedskrivet under april 2007/Ulla Anderzon

(Den läsare, som finner ev. fel på datum och platser, ombedes
kontakta Ulla)

1204.
Mill Erk gården.

Qwicker gården. Byggt år 1820.

Mill Erk Olof Olsson född: 9 mars 1791. död: 11 okt. 1878.

Hustru:

Marina Olsdotter född: 27 jan. 1791. död: 4 jan. 1878.

Marina var född i Sneller gården i Källan Transtrand.

Mill Erk var från gården Fallet i S.Brändan Transtrand.

Barn:

Marina född: 15 okt. 1814. död: 24 juli 1893.

Make:

Anders Ersson född: 5 sept. 1819. död: 12 okt. 1880.

Barn:

Sonen Olof född: 27 april 1856. död: 1 jan. 1876.

I och med sonen Olof dog Mill Erks släktgren ut.

Den 31 maj 1841 gifte sig en broder till Mill Erks hustru Marina Sneller Olof Olsson med Ingeborg Persdotter från Hurtig gården de bosatte sig i Hierkstrand (Snellersättern)

Sneller Olof född: 8 febr. 1800. Mördad den 20 jan. 1856.

Ingeborg född: 2 maj 1803. död: 3 jan. 1888.

Omkring år 1877 övertog deras son Per Qwicker gården och 4 gammlingar.

Per som i sin ungdom var soldat tog namnet Qwicker (139.)

Hustru:

Marit Eliasdotter född: 27 april 1841. död: 5 juni 1920.

Per född: 14 dec. 1845. död: 26 febr. 1911.

De två nybyggde en stor gård år 1902.

Gården brann ner till grunden natten mellan den 13 och 14 1920.

Manngårds byggnaden hade 2 bostadslägenheter på bottenplan och på övre plan biolokal och 2hyresrum.

Ting 19/2 1768.

Till följe, såväl af Kongl. Majts. nådige resolution uppå 3^{de} af allmogens i Wästerdalarne wid sistl. Riksdag andragne enskilte besvär under den 12 september 1766, hwarutinnan Transtrands Cappell boer i Lima underdånigast inhållit att i an-seende till deras fattigdom samt att de äro boendes, så långt afsides wid fiällen och mer än 3 mil ofwanför Hammarsby Granstull, dem i nåder tillåtas måtte att, wid deras årlige resor till Norge att emot hwarje handa slags smide tillbyta och förskaffa sig nödigt lifsuppelle, slippa anmäla wid berörde tull och således fara en lång och besvärlig omväg, utan i det stället få nyttja deras urminnes hemväg, åt Wätdalen, då de erbiudit sig att en wackursturwa på berörde Wätdalsväg uppbygga, till en Tullbetjent, som om wintern kunde pröfwas nödigt för bewakning och upbördens skall, hwarilwer Kongl. Majt. sedan dess och Riksens Höglofl. General Tull Direction blifwit hörde, sig i nåder utlåtit att innan oppå ansökningen resolveras kunde, wore nödigt, det en fullkomlig undersökning i orten, så wäl om denne, som den Transtrands Capels boer uti ofwan berörde måtte förslagne wägensrätta beskafenhets borde föregå, och alla hit hörande omständigheter nogt utrenas, till wälken ända Kongl. Majt. vederbörande Landshöfdinge anbefallts, att om wärkställigheten af en sådan undersökning, hwarwid allmog^{en} ägde frihet alla sina skiäl omständligen anföra behörigen föranstalta, och densamme sedan jämte sitt yttrande i underdånighet insända, som ock Högwälborne herr Baron och Landshöfdinge till Kronobefallningsman Wälbetrodde Lars Almgren den 28 Januari sistl^{na} afgangen Skrifwelse i Transtrands Capellslag härom kundgiöres borde, så företogs med dem anbefalte undersökningen uti Kronobefallningsmans och allmogens närwaro, hwarwid nämдемannen Lars Larsson på Åsen å egna och sine medbröders wägnar efter förordnandet af innehåll, att Transtrands Capellslag, som bodde uti den näringslösa fiällbygden hade nödigt att årligen ifrån Norge förskaffa sig födan i synnerhet sädeskorn, som wore det säkraste att så, i thynär all annan säd sloge felt, hade man funnit, det de fådt något igen, som sådt ^{av} det Norska kornet, således wore wägen till Norge

dem oundgänglig, men swårigheten bestode deruti att de wore förbudne fara en af älder brukelig genväg åt Wåtdalen, utan skulle de som bo ofwan före Hammarsby Tull till ~~xx~~ en, två och 3 mil nödgas fara tillbaka till berörde Tull, hwarest vägen wore ganska brant och swår att komma up och neder med Lass, men till Wåtdalen, som skulle warsånågra gårdar inom norska gräntsen wore slät älfväg och beqwämligare, emedan större delen hade sina slogar åt den kanten, så att enär de nödgales först fara efter foder och sedan tillbakas till Hammarby Tull hade de 4 å 5 dagsresor, skolandes de som bodde längst up eij hafwa mer till gräntsen, än knapt 2 ne mil, hwarförutan denna Wåtdalsvägen nyttjades af Särna boer, som forc älfen ut-före till såkallades Fulu näset beläget wid Öster och Wåsterdals Elfarnes sammanstötande 5 mil i Nord, Nordväst i Norden från Hammarby Tull och således från Transtrand. Wapel 4 1/4 mil, men ifrån sidsta byen i Lima Röjsiöwallen till fulu näset föga mer än en mil, samt slät Elfväg först till fulu näset och sedan ända fram till Wåtdalsgårdarne.†

Åtagandes Capels boerne sig att wid Fulu näset upbygga en stufwa med 2ne kamrar at någon Tull betjent, som om wintertiden dit förordnas kunde, och som den närwarande allmoge med Nämnden intygade at ofwan nemde berättelse sigde sin riktighet, så blef detta till bewis Krono befallningsman, at till Konungens BefallningsHafwanden insändanda meddelat.

Tullare vid Fulunäs.

Dan J Styffe född 1749
Ankom 1787 från Arvika. Bortflyttad
1788 till Fryxende Värmland.

Avskrivet av Torc Johansson
från avskrifter gjorda av Skogs-
samil Axel Olsson Lima i Riksarkivet.

FULUNÄS.

Ting 19/2 1768.

Till följe, såväl af Konglig. Majjts. nådige resolution
 uppå 8 de § af allmogens i Wästerdalarne wid sistl. Riksdag andragne
 enskilte besvär under den 12 september 1766, hvarutinnan Transtrands
 Cappell boer i Lima underdånigast anhållit att i an-seende till deras
 fattigdomsamt att de äro boendes, så långt afsides wid fiällen och mer
 än 3 mil ofwanför Hammarsby gränstull, dem i nåder tillåtas måtte att,
 wid deras årlige resor till Norje att emot hwarjehanda slags smide
 tillbyta och förskaffa sig nödigt lifsuppehelle, slippa anmäla wid
 berörde tull och således fara en lång och besvärlig omväg, utan i det
 stället få nyttja deras urminnes hemväg, åt Wåtdalen, då de erbjudit
 sig att en wacktstufa på berörde Wåtdalsväg uppbygga, för en Tullbetjänt,
 som om wintern kunde pröfwas nödigt för bewakning och uppbörden skall,
 hwarifwer Kongl. Majjt. sedan dess och Riksens Höglofl. General Tull
 Direction blifwit hörde, sig i nåder utlåtut att innan oppå ansökningen
 resolveras kunde, wore nödigt, det en fullkomlig undersökning i orten,
 så wäl om denne, som den Transtrands Capels boer uti ofwan berörde måtto
 förslagne wägens rätta beskafenheter borde föregå, och alla hit hörande
 omständigheter noga utrönas, till wilken Kongl. Majjt. wederbörande
 Landshöfdinge anbefallts, att om wärkställigheten af en sådan
 undersökning, hwarwid allmogen ägde frihet alla sina skiäl omständligen
 anföra behörigen förans talta, och densamme sedan jämte sitt yttrande
 i underdånighet insända, som ock Högwälborne herr Baron och
 Landshöfdinge till Kronobefallningsman Wälbetrodde Lars Almgren
 den 28 januari sistl. afgången skrifwelse i Transtrands Capellslag
 härom kundgiöres borde, så företogs me dem anbefalte undersökningen
 uti Kronobefallningsmans och allmogens, hwarwid nämndemannen
 Lars Larsson på Åsen å egna och sine medbröders wägnar efter förordnandet
 af innehåll, att Transtrands Capellag, som bodde uti den näringslösa
 fiällbyggden hade nödigt att årligen ifrån Norje förskaffa sig födan
 i synnerhet sädeskorn, som wore det säkraste att så, i ty när all annan
 säd sloge felt, hade man funnit, det de fådt något igen, som sådt
 av det Norska kornet, således wore wägen till Norge

FULUNÄS :

dem oundgänglig, men swårigheten bestode deruti att de wore furbudne fara en af ålder brukelig genwäg åt Wåtdalen, utan skulle de som bo ofwan före Hammarsby Tull till en, två och 3 mil nödgas fara tillbaka till berörde Tull, hwarest wägen wore ganska brant och swår att komma up och neder med Lass, men till Wåtdalen, som skulle vara några gårdar innom Norska gräntsen wore slät älfwäg och beqwämligare, emedan större delen hade sina slogar åt den kanten, så att enär de nödgades först fara efter foder och sedan tillbakas till Hammarsby Tull hade de 4 å 5 dags-resor, skolandes de som bodde längst up eij hafwa mer till gräntsen, än knapt 2 ne mihl, hwarförutan denna Wåtdalsvägen nyttiades af Särna boer, som foro älven ut - före till såkallades Fulu näset belägetwid Öster och Wåsterdals Elfarnes sammanstötande 5 mil i Nord, Nordwäst i Norden från Hammarby Tull och således från Transtrands Capel 4 1/4 mil, men ifrån sidsta byen i Lima Röjsiöwallen till Fulu näset föga mer än en mil, samt slät elfwäg först till fulunäset och sedan ända fram till Wåtdalsgårdarne.

Åtagandes Capels boerne sig att wid Fulunäset uppbygga en stufwa med 2 ne kamrar at någon Tull betjent, som om wintertiden dit förordnas kunde, och som den närwarande allmoge med Nämnden intygade at ofwan nemde berättelse ägde sin riktighet, så blef detta till bewis Krono befallningsman, at till Konungens Befallnings Hafwanden insändande medelat.

Första Tulltjänsteman vid Fulunäset var Dan J. Styffe.
Han ankom 1787 från Arvika. född: 1749.

Bortflyttad 1788 till Fryksende Wärmland.

Denna stuga har stått på östsidan älven troligen där bronär.

Fulunäs.

Wik Edvard gården.

Byggt 1897.

Johan Edvard Eriksson född: 2 juni 1865. död: 6 nov. 1940.

från Sälen. Hustru:

Kristina Eriksson född: 6 juni 1870 död: 19 nov. 1941.

fader Per Erik Eriksson från Nilsbo Sörsjön.

Barn:

Elin

Karin.

Fulunäsgården byggdes år 1897. den äldsta stugan flyttades hit från Larsbo (Baggbäcken) där den tidigare varit skjutsstation.

Efter föräldrarnas död övertog dottern Elin gården.

Sigurd Östensson född: 10 jan. 1907. död: 21 dec. 1987.

från V. Storagen. Hustru:

Elin Eriksson född: 26 juni 1901. Död: 1990:

från Fulunäset Inga barn.

Fulunäset är ett mycket vackert ställe emellan Fuluälven och Görälven

Här hade Edvard Eriksson, eller Vik Edvard som han kallades skjutsstation från år 1900 fram till 1924 då posten kördes sista gången vintertid med häst och släde. Från 1921 till 1924 hade posten körts med bil från Transtrand. Sommaren 1924 och därefter med bil eller buss. En buss hade band på vintertid.

Vik Edvards dotter Elin som ännu lever och bor kvar på gården berättade för mig, att hon kört posten många resor emellan Sörsjön och Fulunäs.

FULUNÄS.

Året är 1872 och under konung Carl 15 Johan byggdes väg emellan Sälen - Fulunäs - Norska gränsen.

År 1875 byggdes en kärrväg emellan Fulunäs och Sörsjön.

Nu omkring 1880 byggs Tullstation vid Fulunäs, 300m norr om bron.

Den första Tullare jag hört nämnas är A. Berg, sedan kom

Erik Ulrik Lindström med familj. Erik Ulrik född: 1854. hans fru

Anna Stina Andersdotter född: 5/2 1863. Barnen: Karl Edvin 1884

Bror Albin 1886 Kamilla 1888 Anders Gustav 1890. Anna Maria 1892

Otto 1894 System Elin.

År 1902 upphörde Tullstationen vid Fulunäs och flyttades

till Grundforsen och familjen Lindström flyttade till Gävle.

Men i denna Tullstation var även Poststation inrymd åren

1/4 1898 till 31/8 1918.

Dessförinnan var postkontor i Grundforsen 1/9 1884 till 31/3 1898

Och efter Fulunäs stationens nedläggning återkom Grundforsen

10/9 1918 till 31/12 1924.

Denna Tull och Poststation revs strax efter krigsslutet 1945.

Här var jag (J.E.) hela sommaren 1940 och byggde bunkers, och

sommaren 1946 och kammoflerade bunkers och värn.

Hela berget öst om älven är ett enda bunkersystem, ett minne

från andra världskriget.

Råbäckgården.

Gården byggdes troligen på 1840 talet av:

Liss Lars Olof Hansson född: 9 jan 1806. död:

Gift 1837.

Hustru:

Britta Nilsson född: 25 febr. 1815. död:

Barn:

Nils Olsson

Barn:

Olaus Nilsson Barn:

Edvard och Nils Nilsson.

Åke.

Gården som revs och flyttades till Transtrand omkring år 1915, beboddes under 1880 och 1890talet av en familj från gården Hälla, Hälla Lars Johansson och hans hustru Karin och deras tolv barn.

I dag syns endast grunderna där husen stått, vid Fuluälven tre kilometer norr om Fulunäs.

ÄLGFORSEN

RESUME

Älgforsen var från början sätervall för folket från S.Brändan.
Troligen från början av 1800 talet.

De första vinterboende här var familjen Nils Persson från S.Brändan.
Dessa kom hit åren 1876- 1877.

De bodde troligen första tiden i säterstugan som stod på västra sidan Fuluälven och byggde under tiden ett större hus på östra sidan.

Senare kom sonen Anton att överta Älgforsen.

År 1896 kommer Evald (Edvard) Trygg från Los hit och gifter sig med Anton Nilssons dotter Klara, dessa två bosatte sig på västra sidan i sätern som stod tom.

Med åren kom Anton Nilsson i skuld till en affärsman nere i Transstrand.
Transstrands kommun löser in skulden för 2000kr.

Den 25 april 1907 köper Wärsk Erik Nyman I Sörsjön Älgforsen.

Den 30 juni 1930 köper familjen Östensson från Käl Lars Gården Älgforsen.

Noteras kan att stugan på västra sidan älven är av yngre datum, troligen från omkring 1920, timmrad av Sten Alfred Olsson i Storagen.

År 1910 upphörde den fasta bebyggelsen då Anton Nilsson och de sista av hans familj flyttade till gården Skognäs i Älvdals Lövnäs.

Älgforsen.

Älgforsen var från början en sätervall tillhörigt S. Brändan.

Hit kom också folk från S. Brändan under åren 1876- 1877.

Dessa första vinterboendes vid Älgforsen voro:

Nils Persson född: 5 juni 1804 död: 16 nov. 1891.

från S. Brändan. Hustru: gift: 1831.

Britta Ersdotter född: 2 dec. 1809. död: 17 juni 1894.

Barn:

Anton Nilsson

Anton Nilsson född: 15 maj 1851. Utflyttad till Älvdalen 1910

Gift: 1876. Hustru:

Karin Andersdotter Sandberg född: 24 febr. 1845. "

från Lima Barn:

Klara Lovisa	Nickolaus	Brita Lisa	August
f. 27/7 1873.	f. 3/9 1876	f. 29/12 1877.	f. 5/7 1879

Emma Kristina	Anna Maria.	Augusta
f. 25/6 1882.	f. 10/10 1884.	f. 25/2 1887.

Enligt Kyrkoboken utflyttade under 1910 till Älvdalen följande personer

Anton Nilsson, hustrun Karin, barnen Nickolaus, Anton. Augusta.

Nu återgår Älgforsen på nytt till fäbodstadiet.

Men här bildades under 1896 en ny familj (Edvard) Evald Trygg och

Anton Nilssons dotter Klara LovisaAntonsdotter.

Älgforsen.

Familjen Trygg.

Evald Trygg född: 3 okt. 1871 i Los Gävleborgs Län
 Flyttade 1896 från Voxna till Älgforsen.

Hustru:

Klara Lovisa Antonsdotter född: 27 juli 1873. död: 6 juli 1906.

Barn:

Axel Edvin	Oskar Albin	Anna Elvira	Sigurd NicKolaus
13/3 1898	f. 14/8 1899.	f. 9/12 1901.	f. 13/11 1903.
		död: 17/9 1906.	

Tvillingarna Klara Ottilia och Edit Linea

födda: 25 nov. 1905 döda: 6 mars 1906.

Evald Trygg lämnade efter hustruns död Älgforsen och barnen och försvann.

Enligt Kyrkoboken blev han av Orsa Härads Rätt år 1908 dömd till 2 månaders fängelse för snatteri. Flyttade sedan till S. Tunafors 1912. Blev gift 1911 med Anna Ersson, Guldsmedshyttan.

Älgforsen ägs i dag av ättlingar till Olaus Östensson från Käl Lars gården.

Östensson köpte Älgforsen efter Wärsk Erik Nyman vid dennes konkurs. Detta skedde år 1930 30 juni.

Tidigare hade Wärsk Erik Nyman köpt Älgforsen av Transtrands Kommun,

Detta skedde den 25 april 1907. Pris 2000 kronor.

Folket i Älgforsen hade kommit i skuld till en affärsman nere socknen, på så vis kommun över gården.

Ejforsen.

Här på västra sidan forsnacken var till för några år sedan en trästicka inslagen i en trädstam, på vilket stod inskuret: ett kors och sedan namnet Anders Hansson år 1664.

På den tiden såg Ejforsen helt annorlunda än i dag, efter alla rensningar och sänkningar för flottningen i älven .

På östra sidan forsnacken var för länge sedan en s.k höstuga uppförd. den var rastställe för färdmän från söderifrån kommande människor, hökörare och folk på resa till Röros i affärer, såsom järnsmiden eller nödvändigt utsäde .

På höstuganstog årtalet 1785 inskuret, om detta var byggnadsåret veta vi icke.

Garp Erk den gamle, flyttade denna höstuga hem till Djuptjärn och återuppförde den som färdstall för långväga färdmän.

Senare när Garp Erk började dela sina ägodelar, och även hus fick hans svärson Stadigs Olof Olsson (Bagg Ola) på Norrsjön denna höstuga, som han återuppförde som lada vid Särkåvåln, där han hade slättermark

Ö. Storagen.

År 1819 ankommo Östen Östensson och hans hustru Marina till Dalen och byggde sig en gård mittemot Ärkors Johan Johansson på västra sidan älven. Ö. Storagen.

Östen och Marina hade många barn, men alla dogo som små.

En av deras barn, en pojke drunknade i älven.

De blevo genom detta utan egna arvingar.

Då de blevo gamla, togo till sig sytningsfolk.

Östen
d. 26/4 1836

En brorson från Fiskerheden, Nils Jansson, född den: 21/10 1808.

Gifte sig på hösten 1836 med:

Marina Hansdotter från Lövnäs i Horrmund. Född den: 6/7 1813.

Sent på kvällen den 26/4 1836 drunknade Östen Östensson i älven mellan hemmet och Kälars-Jans gård.

Efter några år övertog Nils Janssons son Johan Nilsson gården. Han öppnade affär, men denna gick omkull och Dalabolaget köpte hela gården. Affären öppnades på hösten år 1868.

Senare köpte Knapp Nils Persson gården.

Här kommer dagens ägare in i bilden.

Per Eriksson (Hammartjärns Per) från gården Nilsbo gifter sig med: Nina dotter till Nils Persson, och kom så att överta gården.

Per Eriksson född den: 1882

Död: 1975.

Nina f. Persson föddden : 1889.

Död: 1982.

Ny gård år: 1921.

Barn.

Inez

Erik

Hilma.

På gården bor i dag dag år 1984 Erik och Hilma Bägge är ogifta och barnlösa.

Ö. Storagen är första gården man kommer till i Sörsjön när man kommer söderifrån.

Söder om Storagen finnes endast 2 ställen norr om Fulunäs det Älgforsen och Råbäcken, men bägge äro öde eller helt borta.

1984.

MÅNGS LARS gården.

Denna gård uppfördes under åren 1820-1825.
Detta par finns med på husförhör från 1825.



Ärkors Ola Jansson född: 1776 02 04. död: 1842 01 22.
från Ö. Långstrand Död i Storagen

Gift: 1822 11 10 med:

Änkan Elin Jansdotter född: 1787 02 25 död: 1853 08 12.
född: i Vörderås död: i Storagen

Änkan Elins barn:

Perh Staffansson född: 1813 11 22 Död: 1831 07 24.

Marina Staffansdotter född: 1816 08 22 död:

Elin Staffansdotter född: 1818 07 01 död:

Gemensamma barn (Ärkors Olas och Elins)

Johannes född: 1823 06 11 död:
Olof född: 1827 04 31 Död: 1827 11 15.
Lars född: 1831 01 04 Död: 1831 05 03.

Någon gång under 1830 talet kommer den man in i bilden
som sedan kom att ge gården namn. MÅNGS LARS GÅRDEN.

Mångs Lars Larsson född: 1815 11 27 död:
Från Fiskarheden

Hustru:

Marina Staffansdotter född: 1816 2 28 död:
från Vörderås dotter till änkan Elin

Denna gård som var belägen på östra sidan Fuluälven
mittemot Flank gården (Holen)

MÅNGS LARS gården brann ner till grunden 1913.
I den här gården mördades min morfars far den 20 jan. 1856.

OFFRETT = "SNELLER-OLLE, SO HIERKSTRAND
"MÖRDAREN" = STEN-ANDERS ANDERSSON, STENHÅSET
HÖR MÅND

(John Erikssons morfars far)

Olof Jansson

Född Ö-Långstrand 1776 02 02

Död Storagen 1842 01 22

Gift ~~med~~ 1822 11 10 med

Änkan Elin Jansdotter

Född Vörderås 1787 02 25

d Storagen 1853 08 12

Detta par finns med på husförhör
i storagen från 1825. Från och
med giftermålet 1822 och fram
till 1825 var de skrivna i Ö-Långstr.
Husförhören denna tid har endast
bevistats av Elin Jansd. ~~Det~~ Det
kanske beror på Olof Jansson bygge
i storagen.

Elin's barn

h Staffansson 1813 11 22 - 1831 07 24

ing Staffansd. 1816 08 22

in Staffansd. 1818 07 01

Egna barn

Johannes 1823 06 11

Olof 1827 04 31 1827 11 15

Lars 1831 01 04 1831 05 03

Ö. Storagen.

Första gården på höger sida vägen då man kommer söderifrån,

Är Sten Alfreds gård.

Sen Alfred Olsson född: 1879. död: 1966.

son till Sten Olle. Hustru:

Augustina född: 1889. död: 1933.

från Horrmund. Barn:

Axel 1908 Evald 1909 Anna 1915 Eskil 1916.
U.S.A.

Hela familjen död.

Huset som står obebott är uppfört år 1919.

Det flyttades från V. Storagen, där den först byggdes år 1811
av Ärkors Johan Johansson från Ö. Långstrand. *2006 FLYTTAD TILL HÖRREDALE?*

Oskar Steen född: 25 okt. 1889. död: 1 maj 1975.

son till Sten Olle. Hustru: Gift: 24 juni 1923.

Ida f. Karlsson född: 11 juli 1898. död: 22 april 1987.

från Långtjärn. Barn:

Stig Harry Eddy Perry Johnny Conney Ragnvy.

Willy.

Gården byggdes år 1939.

född 21/1-1932 död: 25/10-1985.

Rävgården.

Alfred Berglund född: 19 febr. 1896. död: 26 mars 1949.

från Sälen. Hustru:

Elise (Lisa) Olsdotter född: 30 jan. 1886. död: 12 mars 1945.

Lisa var dotter till Tomt Olof Olsson vid Långtjärn.

Barn:

Gunnar Evert Tage Eivor Ingemar Lars Maj.

Gården byggdes år 1934.

Gården ägs i dag av Harry Steen. Begagnas som semesterhem.

san? (2000-talet)

1984.

Ö. Storagen

Per Olander född: 29 okt. 1882 död: 5 febr. 1971
från Evertsberg

Hustru:

Emma f. Andersson född: 28 mars 1892 död: 13 febr. 1958.

född vid Glyfjärden

De hade tillsammans 2 barn Oskar och Margareta.

Byggde år: 1926.

Margareta den 10 juni 1928. död:

Gift:

Göte Kyrk född: 21 aug. död:

Göte var född i Lysvik, Värmland

Barn:
Carina Morgan Marita

De byggde nytt hus år 1966.

Oskar Steen född: 25 okt. 1889. död: 1 maj 1975.

Hustru:

Ida f. Karlsson född: 11 juli 1898 död: 22 april 1987.

Barn:

Stig Harry^{död} Perry Eddy Willy^{död} Conney

Ragnvy och Johnny

Gården byggdes år 1943. ?

Bäckvillan.

Gården byggdes av Mångs Lars Johannes Larsson från Mångs Lars gården,
vars hem brann ner år 1912. (1913?)

Han byggde sitt nya hem år 1910.

Här bodde under lång tid Kronolänsman Olof Stadig med sin Familj.

= Bror till Per Sjögren

Lille Johns pojkar : Axel

Johan

Erik

Sixten

Köpte Bäckvillan år 1942.

Granne med gården ligger Sörsjöns skjutbanor, med paviljong.

Wärsk Olof gården.

Den äldsta gården byggdes troligen omkring åren 1845-1850.
den byggdes av Tobias Benjaminsson från Ö. Långstrand.
Tobias Benjaminsson född: 5 febr. 1816. död: 4 febr. 1878.

Hustru:

Ingeborg Larsdotter född: 15 maj 1805. död:

Inga barn.

Denna första gård som Benjam Tobias byggde , revs på 1950 talet
av Oluf Mattsson och återuppfördes strax söder om på samma tomt.

På 1860 talet byggde Benjam Tobias som han kallades det stora
huset som kallas Wärsk Olle gården.

Tobias dog den 4/2 1878. Troligen köpte Olof Nyman (Dalby Olle)
gården efter Tobias död och sålde den till Wärsk Olof år 1880.

Wärsk Olof Mattsson född: 16 april 1847. död: 6 juni 1915.

från Höknäs Hustru:

Johanna Denis född: 18 dec. 1853 död: 2 april 1916.

från Trysil Norge. Barn:

Magnus Hjalmar Ivar Johanna Helma Kristin Oluf.

Efter Wärsk Olofs död övertogs gården av sonen Ivar.

Ivar Mattsson född: 3 aug 1894. död: 19 april 1967.

Ivar D. Hustru:

Mary f. Persson född: 19 jan. 1895. död: 31 dec. 1975.

från Idre.

Barn:

Tvillingarna Olle och Gulli.

Död 17 Juli 1989

Sandmon.

1984.

Wärsk Olof gården ägs i dag av Ivar D. Mattssons dotter Gulli.

Gulli Svensson född: 25 april 1919. död:

F. Mattsson Make:

Sven Svensson född: 19 okt. 1916. död: 15 juli 1963.

Barn:

Gunbritt

Marianne.

Gården Nybo. .

Karl Nyman (Åsbo Karl) född: 6 juni 1894. död: 15 juni 1975.

Hustru:

Erika född: 1 dec. 1896. död: 19 okt. 1935.

från Särna.

Barn:

Greger

Malte

Maja Lisa.

Gården byggd år 1936.

Gården såld till turister

Sandmon.

1984.

Jan Olsson (Viten) född: 1823 död: []
Hustru:
Marina Persdotter född: 1821. död:
Gift: 1853.
Barn:
Olof f. 1853. Britta f. 1856. Elina f. 1860.
Elina gift med Nils Rosendal.
Gården byggd under 1850 talet.

Sandmon.

*Nere vid älven
byg. vid nuv. renings-
verket?*

Nils Rosendal född: död:
Hustru:
Elina (Lina) Jansdotter född: 1860 Död:
Barn:
Oskar, Gustav, Elin, Anna,

Deras dotter Anna lever ännu i dag, och skall fylla 90 år nu
i höst 1984. Anna är gift och bosatt i Husvallgölen. *Se Knald Eriksson.*
Gården byggd omkring 1885.

Sandmon.

Nere vid älven byggde Olof Jansson Sandmon sin gård.
Olof Jansson Sandmon född: 1853 död:

Hustru:

Barn:

Gården byggd år 1889.

De tre sistämnda gårdarna: Jan Olssons, Olof Janssons och
Nils Rosendahls gårdar är helt borta sedan många år.

Sandmon.

1984.

Jan Erik Forstman född: 10 juli 1942. död:
från Fiskarheden Sambo:
Gun Britt Svensson född: 7 juni 1952 död:
från Wårsk Olof gården

Barn:

Anna född: 11 okt. 1973. Emil född: 26 jan. 1978

Byggår: 1982.

Sandmon.

Roger Eriksson född: 1 sept. 1960 död:

Sambo:

Liselott Olsson född: 17 juni 1957. död:

Barn:

Byggår: 1984- 1985.

Senare såkt!

1984.

HJALMAR MATTSS=NS gård.

HJALMAR MATTSSON född: 3 april 1885 död: 9 sept. 1958.

Hustru:

HILDA f. JOHANSSON född: 20 okt. 1887 död: 29 okt. 191968.

Barn.

KARIN AGDA KJÄLL

GÅRDEN ÄGS I DAG AV DOTTERN KARIN

WÄRSK OLUF S gård

OLUF T: MATTSSON FÖDD: 29 jan. 1887 död: 24 jan. 1980.

Hustru:

Wiktorina f. Flank född: 13 aug. 1886 död: 21 dec. 1969.

Barn:

TORBORG HUGO JIM STIG:

WÄRSK OLUF BYGGDE GÅRDEN ÅR 1955 (1955)

Tobias Benjaminssons hus är flyttat och inbyggt i i detta hus

Ny ägare är idag:

STIG ERIKSSON OCH CARINA KYRK

STIG ERIKSSON född: 24 maj 1950 död:

Hustru:

CARINA F. Kyrk född: 19 okt. 1959. död:

Barn:

De köpte gården i nov. 1981. SÅH ÖR ?

STIG OCH CARINA FLYTTAT TILL EMILS HUS
PÅ VÄSTERÅS ERIKSSON

1984.

SANDMON.

N.T.O. Lokalen

Denna lokal byggdes under åren 1899-1902

FLANK ADOLF gården.

Byggdes av:

Flank Adolf W Olsson född: 26 maj. 1875 död: 27 nov.1953.

Hustru:

Johanna f. Mattsson född: 9 juni 1879. död: 24 dec. 1960.

Barn:

Lennart Sigurd Harry.

GÅRDEN BYGGDES UNDER ÅREN 1911 - 1912.

EFTER FÖRÄLDRARNAS DÖD SÅLDES GÅRDEN TILL MALUNGS KOMMUN.

GÅRDEN KÖPTES DEN 1 DEC. 1988 AV:

DAN ERIKSSON född: 15 dec. 1941 död: maj 2005

HUSTRU:

INGA TOINIE YVONNE ERIKSSON FÖDD: 27 juli 1960 DÖD:

gifta: 1 Aug. 1987. = SKILDA

DANS NYA SAMBO = RENATE HOFFMANN

2000: GÅRDEN TILHÖR NUMERA EMIL, SON TILL
tal MAGNUS MATTSSONS GÅRD GUNBULT SVENSSON

MAGNUS MATTSSON född: 10 sept. 1881 död: 8 april 1962.

Hustru:

Jenny f. Johansson född: 14 maj. 1890 död: 16 aug. 1976.

Barn:

GUNVOR och GÖTE .

ALLA DÖDA:

GÅRDEN SÅLD TILL TURISTER.

1984.

Sandmon.

Helmer Olsson född: 4 juli 1887 död: 28 okt. 1928

Kronojägare

född i Transtrand.

Hustru:

Olga f. Persson född: 4 dec. 1897. död: 17 aug. 1984.

född i Idre.

Barn:

Hilding Gunhild Margit Hans.

och Olgas Syster

Sandmon.

Gunnar Högglund född: 25 mars 1907 död:

Hustru:

född: död:

inga barn.

Byggde år 1948.

Sålde huset till : Björn Eriksson från Sandviken år 1971

Semestergård.

1984.

Sandmon.

Konrad Eriksson född: 21 juni 1896. död: feb. 1984.
avled i Helgun Jämtland.

Hustru:

Emmy f. Nyman född: 1894 död: 1966.
Dotter till Wärsk Erik och Marte Nyman. Gifta den 17 juli 1927.

Barn:

Stig Eriksson född: 12 jan. 1920 död:

Stugun.

Konrad byggde gården 1953_1954.

Rickard Östensson född: 7 febr. 1915 död: 25 aug 1985.

Köpte gården 1973.

Richard var ogift.

-År 1985 åter-ny ägare:-

Sixten Pettersson född: 4 sept. 1916. död: 2002 feb.

Hustru:

Ingrid f. Ån. född: 31 maj 1920. död: 2002 maj
från Högsstrand. Gifta: 13 dec. 1942.

Barn:

Ingemar f. 19/9 1944. Stig f. 18/4 1951. Torsten f. 16/8 1959

HUSET ÄGS NUMERA AV DANSKAR
ELLER NORRMAN

Olaus Hålla gården.

Olaus Olsson född: 12 mars 1862. död: 18 mars 1944.
född i gården Hållan, Trysil Norge.

Gifta 11 febr. 1887. Hustru: De byggde gården år 1896.
Stina Lisa Ersdotter född: 21 sept. 1861. död: 31 juli 1950.

Stina Lisa var dotter till Storag Erik Andersson (Erke Nolabäcken)
Olaus och Stina Lisa voro barnlösa.

Olaus var verksam som byggmästare och smed.
Han byggde bland annat flera broar.

Efter deras död, övertogs gården av en systerson till Stina Lisa.

Tore Johansson född; 26 april 1908. död:
från Hälsingbacken.

Gift: 7 jan. 1954. Hustru:
Karin Edvardsson född: 26 aug. 1909. död:
från Rösjövallen.

Även detta par på gården äro barnlösa.

*Nov. Åker - Robert
Lindsson
- son till Bertil -*

I syd östra ändan av Millerk tjärn är gård byggd som har haft
många olika ägare.

Den som byggde gården var Axel skoglund från Fryksände, Värmland.
Detta skedde troligen åren 1912- 1915

Axel Skoglund född: 31 juli 1881. död: 1947.

Axel var ogift.

Sedan bodde här i gården i flera år familjen Edvin Sundberg.
Familjen Sundberg har samtliga lämnat Sörsjön.

I dag ägs gården av Göte Karlsson från Sandviken.

Gården köptes år: 1966.

Skräddargården .

Det första hus som byggdes här var ett fjös med fjöskammare.
 Erik Hansson från Sörsjögården byggde detta hus på 1850 talet.
 Han flyttade under samma årtionde den stuga där han föddes, över
 älven, till motsatta strand. Stugan byggdes första gången år 1796.

På 1863 köper familjen Johannes Berg dessa hus som Erik Hansson byggde.

Johannes (Karlsson) Berg född: 4 aug. 1829. död: 28 okt. 1911.

från Ransberg
 Skaraborgs Län.

Hustru: Gifta år 1854.

Anna Larsdotter född: 26 febr. 1824. död: 26 maj 1909.

från Malung.

Barn:

Anna Maria f. 1853. Carl August f. 1860.

Familjen Johannes Berg bodde under denna tid på Sörsjögården.
 Där blev sonen Carl Berg gift med änkan Margareta Qven (skild 1907).

Den som kom att överta Skräddargården blev dottern Anna Maria.

Anders Olsson född: 8 mars 1846. död: 13 maj 1922.

från Källan i Transtrand.

Hustru: Gift: 31 okt. 1872.

Anna Maria Jansdotter född: 10 nov. 1853. död: 31 dec. 1939.

dotter till Johannes Berg.

Barn:

Emma Johanna Augusta Lovisa Klara.

Nästa ägare till gården blev dottern Emma, född den 19 juli 1883.

Skräddargården.

Nils Dahlström född: 6 mars 1873. död: 6 aug. 1946.
från Dalby Värmland. Hustru:

Emma Andersdotter född: 19 juli 1883 död: 7 okt. 1956.

Barn:

Evald	Anna	Evy Margareta (Greta)
f. 23/3 1903	f. 2/4 1905	f. 17/9 1920

Emma hade en dotter Agnes Johanna född: 24 dec. 1898. död: 10/7 1901.

Skräddargården har stått obebodd sedan 1970 talet-

TILLHÖR NUMERA (2000-talet)
SLÄKTINGAR TILL HARRY STEN?
SE RÄNSÅREDD!

Edvin Steen född: 29 april 1905. död: 28 jan. 1989.
Gift: 17 okt. 1936. Hustru:

Gerda f. Höglund. född: 21 mars 1911. död:

Barn:

Sonen Rolf.

UTKÖPT TILL
FRU TILL MÅGEMAN
ERIKSSON
Som till Bernt

Task Per gården.

PER PERSSON född: 11 febr. 1842. död: 8 april 1922.

Hustru:

Anna F. Larsdotter. född: 27 jan. 1840 död: 30 okt. 1890.

Barn:

Ida f. 2/6 1872. Klara f. 30/6 1876. död: 28/7 1909.

Ludvig f. 20/6 1878. död: 11 /8 1918.- Matilda och Johanna.

2. Giftet

Helena Olsdotter Denis. född: 23 febr. 1850. död: 11 april 1938.

Inga barn.

Per Persson var född i Östmark Värmland.

Anna Larsdotter var född i Skärbäckstrand.

Helena Olsdotter Denis kom Trysil Norge.

Per och Anna byggde gården år 1889.

Johannes Olsson född: 13 mars 1893 död: 11 mars 1957.

Gift: 15 april 1932. Hustru:
från Dalby Värmland.

Svea f. Strömberg f. 1 april 1908. död:

Barn:

Helga Sigfrid Märit.

Svea som var dotterdotter Per och Anna, gifte sig den 15/4 1932

med Johannes (Jannis) Sveas föräldrar var:

Klara Persdotter och Hilding Strömberg, han var från Väckelsång.

I dag den 29 aug. 1984 bor Svea Olsson ensam kvar på gården.

SÅLT, HAR RAFT
OLIKA ÅGARE!

KALLE BERG GÅRDEN:

Karl A Berg född: 23 aug. 1860 död: 4 okt. 1930.

K. A. Berg byggde gården under åren 1917 - 1920.

År 1935 ny ägare:

Otto Lundahl född: 12 sept. 1875 död: 1960.

Hustru:

Kristina född: 1875. död: 17 okt. 1951.

Barn:

Allan född: död: 7 - 10 jan. 1974.

Allan hittades död i Stockholm.

Nya ägare 1974.

Folke Johansson född: 24 mars 1943. död:

Hustru:

Anna Lisa f. Steån född: 21 mars 1946. död:

Barn:

Jenny Ann. Patrik.

Folke och Anna Lisa köpte gården år 1974 av Allm. Arvsfonden.

Lisa bor kvar här!

1984

Ö. Millerk tjärn

OSKAR KÄLLSTRÖM född: 28 juli 1895 död: 5mars 1981.
från Horrmundsbruket Hustru:

SIGNE f STAFFANSSON född: 25 juli 1904 död: 27 dec. 1987.
från STORBRON

BARN:

LILLY och ELIN

OSKAR byggde gården år 1935

INNEHAS AV SLÄKT

EVALD STYCKET född: 17 dec.1905 död:

HUSTRU:

ESTER f. LARSSON född: 31 mars 1907 död: 4 april 1981
från HÄLLAN

BARN:

DOTTERN EVY.

DE BYGGDE GÅRDEN ÅR 1937.

TILLHÖR NUMERA TURISTEN

1984.

Arne Olsson född : 5 april 1924 död :

Hustru :

Lilly f. Johansson född : 28 febr. 1927 Död :

Barn :

Tommy

Britt

Arne och Lilly byggde år 1957

Korsnäs / Marma

Kontor och skogvaktarboställe byggdes år 1962

Första skogvaktare var Bengt Kristiansson med fam.

NUMERA TISSIÄNDS HUS

Resandehemmet.

Johan Johansson född: 3 juni 1902 död: 1 jan. 1987.
 Gift: 15/9 1935. Hustru Byggår: 1936.
 Anna f. Dalström. född: 2 april 1905 död: 10 aug. 1983.

Barn:

Birgitta (adoption)

+ tag hand om Seppo Jakolan krigsbarn
 från Finland

Ny ägare:

Birgitta Steen född: 29 sept. 1944. död:
 Adopterad. Make:
 Johnny Steen född: 8 juli 1935. död:

Barn:

Per.

Här i gården var under 1930 och 40 talen pensionatsrörelse.
 Här var också telefonstation fram till automatiseringen.
 Johan Johansson var född i Viken Sälén (Johan i Viken)

Töll Per Albin gården byggdes år: 1937.

Albin Pettersson född: 16 april 1901. död: 6 dec. 1970

Gift: 12 april 1925. Hustru:

Maria f. Ås. född: 3 dec 1900. död: 1992

Barn:

Siv.
 21/4 1926-
 9/8 2000

(Alice som blev 1908)

Transstrands besp. Skogvaktarboställe byggdes år: 1953.

Församlingshemmet uppfördes under åren 1920 till 1921.

I samlingslokalen finnes förutom läkarmottagning en lägenhet.

År 1868 uppfördes vår första skola här i Dalen.

Denna skola refs år 1920 då den nya skolan byggdes, Denna skola som byggdes år 1868 återuppfördes således 1921 som församlingshem.

1984

FRITZ STYCKETS gård.

FRITZ STYCKET född: 4 maj 1909 död: 15 aug. 1982.

Gift: 9 juli 1938.

Hustru:

Eyvor f. Andersson född: 10 febr. 1918 död: 1 febr. 1966.

från Nornäs

Barn:

sonen ROLF.

Gården byggd 1955.

Gården såldes hösten 1984 till:

Harry Johansson född: 21 april 1924 död: 2002

Gift: 19 maj 1945.

Hustru:

Vivi Antonsson född: 8 juli 1917 död: 2002

inga barn.

TILLHÖR NUMERA "TURISTER"

1984.

Rune Arnesson född: 24 dec. 1921. död: 1962.18 sept.

Hustru: Gift: 22 juli 1944.

Tyra f. Eriksson född: 17 okt. 1923. död:

Barn:

Ove Och Ulla- Britt.

Ove vådaskjuten till döds under rekryten i Falun år 1962.18 sept.

Rune byggde gården år 1954. TILLHÖR OVE E O

DOTTER OVE - BRITT

Wärsk Erik Gården.

Erik M Nyman Född; 21 maj. 1859. död: 5 mars 1929.

Höknäs Hustru:

Marte f. Martinsdotter född: 22 aug. 1858 död: 28 nov. 1926.

Erysil. Barn:

 Ingvald och Emmy.

Wärsk Erik var bror till Wärsk Olof Mattsson från Höknäs.

Marte från Norge. De byggde troligen bostaden omkring 1890.

Wärsk Erik drev under hela sin tid Sörsjönidiversehandel

Några år efter deras död, år 1936 köpte Viktor Antonsson gården.

Efter Viktor Antonssons död 1948 övertog sonen Arne gården år 1952.

Arne Antonsson född: 7 april 1923 död:

Gift: 10 april 1944. Hustru:

Stina f. Lowén född: 19 aug. 1923. död:

Barn:

Gunnel Aina Jonny.

BEBOGAD AV
AINA OCH OLAVEN
LARS ÅKE NILSSON

Stina är född i Nornäs.

Första stugan Wärsk Erik byggde, omkring 1880 övertog

Arne Antonssons syster Gunhild vid arvskiftet 1952.

Gunhild Rönn Axelsson 25 jan. 1906. död: 20 juni 1989

Barn:

Hugo Birger Gun.

STUGAN BEBOGDES LÄNGRE
AV DEN RÖNN.

LÖNNEN ÄGS DEN AV

AV JORDENSÄTAREN FRÅN SALA

Wärsk Erik ägde under många år Älgforsäteren och byggde (2000-tal)

där första hängbron.

Hela Wärsk Eriks familj är borta. Ingvald var ungarl och

dottern Emmy som gift med Konrad Eriksson, och hade med honom

en son, Stig. Alla döda.

Wärsk Erik gården.

I den lilla stugan som i dag ägs av Gunnhild Antonsson Axelsson
 bodde tidigare, från början av 1900 fram till 1930 talet
 familjen Hägglund,

se föregående sida!

Hilmer Hägglund född: 19 febr. 1869 död: 22 dec. 1912
 från S. Finnskoga Mördad.

Hustru:

Elise Eliasdotter född: 24 juli 1872. död: 1952.
 Troligen född på Osandsbrändan Sälen.

Barn:

Ivar Gunnar Hilma Aron.

1934.

Oskar Pettersson född: 21 juni 1906. död: 26/1 1996

Gift: 5 jan. 1937. Hustru:

Kerstin f. Qvicker född: 9 nov. 1917. död: 25/3 2005

Barn:

Dottern Ulla. f. 1939 / ÄGARE från juni 2005!

De byggde gården år 1938.

De drev här kafè och bagerirörelse under hela kriget + "RESANDEBOM"

Oskar Pettersson drev även en cementvarufabrik under många år. ca 1953-1980

Denis gården.

Gustaf Sten född: 22 febr. 1894. död: 5 Augusti 1989

Gift: 2 febr. 1930. Hustru:

n Engla f. Sten född: 14 juni. 1898. död: 9 nov. 1975.

Barn:

Dottern Elly. Fostersonen Bernt.
döda

Gustaf och Engla köpte gården år 1932.

Gården byggdes år 1898. Av

Ole Denis

Hustru:

Sigrid

Barn:

Sofia.

Ole Denis var bror med Wärsk Olof Mattssons hustru, Johanna Denis.

Syskonen Denis kommo från Trysil i Norge.

Hela denna familj äro döda för länge sedan,

GÅRDEN ÄGS SEDAN ca 1996-97? AV HALVSYSTER
("STINA") TILL LENA (DÖTTRE TILL
EINAR ANTONSSON)

"BERGBOGÅRDEN"

A-B Berg & C O Grundat år 1889.

Denna diversehandel startades av Carl Berg detta år.

Första föreståndare var Hans Johansson från Storagen.

Nästa man var Alfred Stadig från Sörsjön.

Den tredje var Edvard Källström från Horrmunds bruket

som ägde företaget fram till början av 1930 talet

då företaget gick i konkurs.

Sedan försökte 3-4 olika personer att driva företaget utan framgång.

I mars 1964 brann hela huset ner.

Erik Sten

född: 21 dec. 1898.

död:

1998?

Hustru:

Emili F. Olsson född: 12 febr. 1903. död: 24 juni 1981.

Barn:

Nils

Margit.

Erik och Milly byggde gården 1923.

Lindström stugan.

Gården byggdes år 1924.

Lindström var född i Skåne. Till Sörsjön kom han närmast från Nornäs. Där sköt han en man som försökte tränga sig in, han sköt genom dörrspegeln och mannen dog. Han fick 2 års fängelse.

Lindström kom hit till Sörsjön då järnvägen började byggas.

Gården köptes på 1940 talet av Per Persson från Flötningen Idre.

Per Persson drev under många år en sportaffär.

"MONARK-PER"

Gården ägs i dag av hans son Örjan Persson som bor i Västerås.

(+ 2 söner)

BURLINCE

Artur Olsson.

Artur S. Olsson född: 9 dec. 1900. död: 2 april 1944.

Hustru:

Anna f. Lindfrån Sälen. född: 18 april 1898. död: 29 nov 1995.

Barn:

Bo Stina Gunnar. Död 1989-12-25

Artur och Anna byggde sitt hem år 1925

Byggmästare Lindeborg från Nornäs.

POSTKONTOR I MÅNGA ÅR!

HUSET HAFTE
OLIKA ÄGARE, IDAG
ETT NORSKT PAR!
(ca 2004?)

Bo Olsson född: 28 juni 1923 Död:

Hustru:

Ester f. Eriksson född: 26 okt. 1921. död: 18 dec. 1981.

Barn:

Ellinor Anders.

År 1957 byggde Bo Olsson sitt hem och affärsrörelse.

ANDERS BOR
KVAP

Nils Erik Sten född: 15 maj 1919. död: 2005

Hustru:

Karin f. Eriksson. född: 17/2 1919. d. 1997

Barn:

Janne.

De Byggde gården år 1952.

Här på tomt stod tidigare ett stort hus.

Detta hus var bageri och kafe`byggdes åren 1900-1902.

Ägare var Anders Olsson (Orsa) kallad, och hans hustru

Erika f. Qvicker. Anders Olsson var född: 1 maj 1864 död: 7/5 1939.

Anders Olsson var född i Årsunda Gästrikland.

Hustrun Erika var född 20 sept. 1873. död: 31mars 1957.

Konsum.

Sörsjöns Kooperativa Handelsförening U. P. A.

Byggs år 1917 av sörsjöbor. vad jag kan minnas hette den första föreståndaren Eklund. Den inrymmer även 3 hyreslägenheter.

Poststation är inhyrd i gamla småskolan byggdes omkring år 1895.

NUMERA LANTBRUKSBÄRARE HAR ÄVEN
SÄTT KIOSK
FÖREHÄR

storskolan ; den första, byggdes år 1867.

Den nya storskolan byggdes år 1920.

Bägge skolorna nedlades den 5 juni 1981.

Skolorna ägs av kommunen och bebos i dag familjen Wikström.

"SMÅSKOLAN" ÄGS DAG AV MARGAN LINDQVIST
(2000-tal)

Stadig gården.

Olof Stadig född år 1852 i Ö. Långstrand kom hit till Dalen som lärare år 1868. Hans hustru hette Anna och var dotter till Ån Olof Staffansson. Hela Annas familj på Ånbo som gården hette reste år 1884 till Amerika.

O. Stadig byggde gården på 1880 talet.

Första stugan han byggde ^{VAR} vår första poststation. ?

Detta skedde år 1891 . Då fick även byn nytt namn. Den hade tidigare kallats för Dalen. Eller Öst Dalen. Nu 1891 fick den namnet Sörsjön.

O. Stadig var skollärare här till den 21 dec. 1910.

Han var vikarie här så sent som 1920. O. Stadig avled den 8/1 1928.

Gården ägs i dag av hans sonson Erik Stadig född: 12 maj 1902. +14/71988

Hustru: [↑] död: 14 juli 1988.

Helvi f. Oksanen, Helsingfors. född: 16/7 1921. död 2007

Barn: Karl Pja, Edla

Sörsjöns järnvägsstation byggd år 1928 köpt av:

1934

Sixten Pettersson född: 4 sept. 1916. död: 2002

Hustru:

Ingrid f. Ån. född: 31 maj 1920 död: 2002

Högstrand. Giftn: 13 dec. 1942.

Barn:

Ingemar f. 19/9 1944. Stig f. 18/4 1951. Torsten f. 16/3 1959.

Sixten och Ingrid köpte järnvägsstationen år 1962.

BODDE 1982-2002

Å "GÅRDEN" (KORTAD)

(KORTAD)

Harald Antonsson född: 26 mars 1912. död: 29 maj 1988

Hustru:

Hilma f. Olsson. född: 21 febr. 1905. död: 21 nov. 1984.

Barn:

Karin f. 4/8 1936. Björn f. 26/1 1938. Sven f. 29/7 1943.

Gården byggd år 1936.

BÖRN & JAN REIDON BOR HÄR
SEDAN 1990-talet

Karl G. Rydell född: 8 jan. 1909. död: 28 febr. 1979.

Ogift och barnlös.

Gården är nu år 1984 till salu. Byggdes år 1949.

Rydellgården köptes år 1987 av folk från Eskilstuna.

Sune Lundstedt född: 14 mars 1940 död:

Hustru:

Barbro Lundstedt född: 31 aug. 1942 död:

Barn

Barn: Carina 61 07 22. Thomas 63 07 28. Lundstedt.

Vår Kyrka är byggd år 1954.

Kyrkklockan i klockstapeln är gjuten i SHEFFIELD ÅR 1873.
Klockan satt tidigare i den första klockstapeln som stod
vid den första skolan på norra sidan. Kyrkogården invigdes
den 22 sept. 1867. Samma år som Transtrand blev egen socken.

1984.

KIM gården.

Joakim (Kim) Jansson född: 20 mars 1899. död: 21 juli 1980.

Hustru:

Hilda f. Olsson född: 12 juli 1895. död: 24 dec. 1977.

Barn:

Inga-Lisa.

Inga Lisa född: 6 april 1920 död: 16 sept. 1970.

Var en dotter i Stålmå?

Gården byggdes år 1928.

Gården såldes efter deras död till Karl H. Steen den 28 mars 1932.

Karl H. Steen född: 3 mars 1916 död: 26 nov. 1985.

Hustru:

Jenny f. Eriksson. född: 31 okt. 1914. död:

Barn:

Else

Anna_-Lisa

Karl-Erik.

Nya ägare till Kim gården blev den 1 juli 1985:

Bo Isaksson född: 21 aug. 1941 död:

Hustru:

Britt-Mari Alm född: 17dec. 1948 död:

De nya ägarna är från Åkersberga.

FLER ÄGARE SEDAN DESS!

John Eriksson född: 12 dec. 1914 död: 4 april 1989
Hustru:

Gunborgf. Faldet Larsen född: 5 dec. 1918. död: 1998
Barn:

Dan född: 15/12 1941. Jim född: 20 okt. 1945. Barbro född: 22/11 1947.
död 2000 död 2000

Gården byggdes år 1948.

Gården Nyborg. (Pernilla-gården)

Oskar W. Olsson född: 17 april 1898. död: 17 okt. 1982.
Hustru:

Pernille Åstinusdotter född: 13 sept. 1902. död: 26 aug. 1966.

Barn:

Albin Ingolf Olga.

Gården byggdes år 1937. SÅLD 1911 1908/1910

Pingskyrkan Betania byggdes åren 1928 - 1929.

Edvard Eriksson född: 24 april 1881. död: 28 febr. 1951.
Nykroppa Hustru: gifta: 20 maj 1909.

Johanna (Hanna) Ulrika Qvicker född: 4 juli 1881. död: 18 maj 1967.
Barn:

- Gert Roland född: 14 nov. 1909. död: 10 jan. 1982.
- Björn Erik född: 14 april 1911 död:
- Alf Filip född: 3 maj 1912 Död: 22 jan. 1980.
- John född: 12 dec. 1914 död: 4 april 1989
- Nils G. Millerk född: 6 juni 1917. död: 8 maj 1982.
- Åke född: 8 sept. 1921. död: 20 maj 1987.

U.S.A.

Seattle.

Gården byggdes år 1920.

Efter föräldrarnas död år 1967 övertog sonen Björn gården.

Urnan efter Nils Millerk gravsattes den 6 juni 1982 härstades.

Urnan efter Åke Eriksson gravsattes den 23 juni 1987

på föräldragraven, Björn och John utförde urn nedläggningen.

På Nisses.
65-årsdag

Erik Olsson född: 10 jan. 1912 död: 20 febr. 1986.

Hustru:

Lilly " 1917.

Barn:

Lena.

Lars.

Eva.

Göran. (död i bilolycka)

Bygg år: 1950.

HUSET NUMERA FRI
TIDSHUS

Alf. F. Erixon. född: 3/5 1912. död: 22/ 1 1980.

Hustru:

Ingrid f. Johansson. född: 17/ 6 1918. död: 2008

Från Sörberget. Barn:

Gunnar född 6/1 1938. Mats född: 22/3 1941. död.

Inger född: 29/9 1948. Alf Åke född: 22/6 1951.

Alf byggde sitt nya hem år: 1955: Här byggde Nils och Ida

Skoglund år 1902 sin gård som Alf och Ingrid fick ära 1938.

Nils Skoglund var från Fryksände och Ida, Alfs moster.

MATS HÄR FRI
NER MOT SJÖAR

ALLT SÅLT
(utom "CLARENS SJUGAN")

Backlunds stugan.

Skomakaren Backlund från Östmark, Värmland.

Stugan byggdes troligen åren 1910- 1915.

Stugan är såld till familjen Engström från Mellerud .

- - - - - Sjöar. - - - - -

Nils Millerk född: 6/6 1917. död: 8/5 1982.

Hustru.

Nanna f. Nilsson född: 11/ 4 1918. död:

från Drosbacken Idre.

Nils och Nanna byggde sin gård Sjöar åren 1954-1978.

SÅLT UNDER
1990-ÅREN

Gården är uppkallad efter en på västsidan älvenbelägen tjärn

som kallas Sjöartjärnen. Där har i gamla tider varit vadställe.

Här vid Sjöar har under senare år tillkommit flera sports tugar.

Bagg Ola näset.

Efter Fil Martin Larsson och Mångs Johannas död:
Martin år 1934. Hustrun 1937, övertog sonen Arvid gården.

Arvid Larsson född: 7/7 1905. död: 26/5 1984.

Hustru:

Agda född: 19/7 1906. död:

Barn:

Asta f 1926. Allan f. 1931. Ingegärd och Greta 1936. Erik f. 1940.

Arvid byggde ny gård samma år hans mor dog 1937.

- - - - -

Granngården till Arvid Larsson (söder om på samma äga,
byggdes av Wilhelm Stycket som är gift med Arvids syster Frida.

Wilhelm Stycket född: 9/3 1897. död: 6 jan. 1985.

Hustru:

Frida f. Larsson. född: 28/4 1904. död:

Barn:

Margot.

Vid Norrsjön byggdes en hängbro 1924 över Fuluälven.

Här byggde Allan Larsson år: 1969.

Allan Larsson född: 7/6 1931. död: 9/9 1982.

Hustru:

Ingrid f. Knifström. död:

Barn:

Monica

Marianne.

Norrsjön
Byggt crk. 1830

BaggOla näset. Byggt under 1860 talet.

Här byggde första gången Stadigs Erik Olsson (Bagg Ola Ärk
Han var son till Stadigs Olof Olsson från Ö. Långstrand.
Olof, var född den 17/4 1804. död: 1901.

Gift: 1829. Hustru.

Garp Marina Ersdotter född: 19/2 1807. död: 1901.

Sonen Erik som byggde Bagg Olanäset var född: 1836. död: 1907.

Hustru:

Britta Baggola Britta född: 1828. 28/8 död: 5/3 1918.

Gården övertogs år 1918.

Martin Larsson från Höljes. Född: 6 juni 1872. död: 24 aug. 1934.

Hustru:

Mångs Johanna född: 16 juni. 1866 död: 20 dec. 1937.

Barn:

Melker - Frida - Arvid - Lars.

Baggola näset byggdes av Erik Olsson (Bagg Ola Erk under 1860 talet.

Bagg Ola Erk byggde granne med sina föräldrar vid Norrsjön.